

### **Transcript fragment 3**

Ln: leest tekst.

Ln: Verheugden, juffrouw?

Lk: Nee

Ln: Meespelen

Lk: Ja

Ln: leest verder

Lk: Oke, Perfect. Waarom is verheugden nou niet, waarom is dat niet uh, waarom kan je daar geen twee woorden uit halen, Mohammed?

Ln: Omdat dat al één woord is. Om niet als God(?) dat mag doen, maar gewoon een woord....

Lk: Kan je er twee woorden uit halen?

Ln: Ja, ja, verheugt, nee, ver-heug, ver-heu-gen, ver, nee.

Lk: Nee, hoor. Eigenlijk niet. Verheugen is gewoon een normaal, gewoon een woord op zich.